

Uge 28 - Ernst, Bodil, Torbjørn, Elise, Susanne, Svend, Paul og Ruth var med fra onsdag.

Lørdag og søndag d. 7. Og 8. Juli - Allinge.

Afgang fra Årøsund kl. 9.00. Ernst, Bodil, Susanne, Torbjørn og jeg kørte i Esbens og Louises bil og ankom til Dragør ved middagstid, hvor også Poul Græsbøll kom. Vi handlede og sejlede mod Allinge. Vi sejlede gennem Falsterbro kanalen. I Østersøen satte vi bredfokken. Der var mange dønninger men sol. Aftensmaden var kyllingefilet, salat og kartofler. Skiftende nattevagt med os alle. Kold nat.



Vi ankom til Allinge havn søndag morgen ved 8 tiden. Vi handlede m.m. om formiddagen og gik om eftermiddagen til Hammershus formidlingscenter og hjem forbi Opalsøen og Hammer Sø. Meget fin tur. Aftensmaden var ratatouille med røget makrel. Om aftenen nød vi en gin og tonic og gik tidligt i seng.



Mandag d. 9. Juli - Karlskrona.

Afgang fra Allinge Havn kl. 6.00 med kurs mod Karlskrona. Vi satte sejl, vinden var SSV. Der var en del dønninger, men vi havde en behagelig sejlads med sol. Bodil skrabebe skanseklædningen indvendig og jeg malede. Aftensmad pizza.

Tirsdag d. 10. Juli - Grønhøgen på Öland.

Morgenmad kl. 8. Vi handlede. Vi fik et tip om at tage til Kalmar af en anden sejler. Torbjørn kalfatrede lidt foran i styrbord side, da værket hang ud af noten. Afgang kl. 10.30. Nordøstlig vind til Grønhögen for motor, ankom sidst på eftermiddagen. Tsk, Poul, Svend og jeg gik tur i landsbyen og så kalkovnene. Grill om aftenen - bøffer og pølser. Fin aften med solnedgang.



Onsdag d. 11. Juli - Kalmar.

Afgang fra Grønhögen kl. Ca 8. Nordøstlig vind til Kalmar med rebet storsejl, fok og klyver. Sol og vind. Vi lagde til ved museet ca kl. 14.00. Ingen strøm, bad og toilet, men til gengæld heller ingen havneafgift. Poul, Bodil, Susanne og jeg gik en tur i byen, så "Gamla Stan" og var på Kalmar slot - meget imponerende. Sidst på eftermiddagen kom Ruth, Anette og hunden Vega, som bestemt ikke ville ombord. Vi grillede igen - kød, pølser, squash, peberfrugter og fik kartofler og dressing til.



Torsdag d. 12.juli - Kalmar.

Hele dagen i Kalmar pga nordøstlig vind over 10 sek.m. Sol vind og varme.

Om formiddagen blev der handlet ind og jeg malede vaterbordet. Susanne havde skaffet bad til hende og jeg i sejlklubben. Alle var i byen, handlede, så kunstmuseet, slot, gik tur i parken og fik is. Vi fik dejlig laksemad til middag. Om aftenen lagde et polsk øvelsesfartøj til, og senere nogle håbefulde folk i et fartøj der var læk. De vendte tilbage til havn



efter at have forsøgt sig at sejle nordpå. Nu søgte de forgæves efter strøm til læsepumpen.

Fredag d. 13. Juli - Vestervig.

Afgang Kalmar kl. 4.00 for motor. Vinden havde lagt sig. Fin sejlads, morgenmad med bacon og æg. Svend skraber sky light på agterdæk. Spise, snakke, sove, læse m.m.

Ankomst Vestervig kl. Ca 16.00. Vi kunne hverken få vand eller strøm. Der var sommerfest, så hele omegnen var forsamlet til promenade vandring - masser af boder og musik. Vi grillede og fik koteletter med kold kartoffelsalat med sennepsdressing og salat.

Jane og Brian kommer kl. Ca 22.00.

Uge 29 - Svend, Ruth, Ernst, Bodil, Torbjørn, Elise, Susanne, Jane og Brian.

Lørdag den 14. Juli - Fångö.

Morgenmad på dækket i solskinsvejr. Der handles ind med Volvo - bagefter vinkede vi farvel til Poul med tak for en god uge. Vinden var vendt, så mod al forventning kunne vi få alle klude sat.

Skøn sejlads og sol fra en skyfri himmel - vi var ved at smelte !!

Svend skrabe maling af skylight på agterdækket. Vinden forsvandt, vi prøvede med bredfokken, men det gav ikke rigtig noget. Alle sejl ned, Svend, Torbjørn og Brian pakkede forsejl så slanke som et siv. Vi smed anker ved Fångö. Så var der badning for Jane og Ruth. Vi fik dejlig mørbradgryde med gulerodssalat. Smuk aften - men inden den var helt slut fandt Jane whiskyen frem, og så var der Irish coffee.

Søndag den 15. Juli - Mem.

Op til dejlig solskinsvejr. Jane bagte boller og Ruth, Svend og jeg tog en morgendukket. Svag vind for nordlig retning, så vi sejler for motor gennem smuk skærgård. Vi var ved Mem midt på eftermiddagen. Et lille sted med en sluse. Vi blev registreret, fik instrukser, fik diesel og vand på, og så var vi klar til første sluse. Slusevagten var der, og vi kom gennem slusen uden problemer. Lå så ved Mem, hvor alle var i bad. Vi fik fiskelasagne med tomatsalat - og G og T som Jane og Brian havde medbragt. Smuk aften.

Slusningen foregik sådan, at svend og Ernst tog fortøjningen foran, med svend som springer, og Ruth og jeg tog

agterfortøjningen med mig som springer. Susanne, Bodil og Jane tog jordbærerne Torbjørn og Brian styrede.



Mandag d. 16. Juli - Söderköping

Smuk morgen i Mem. Morgenmad kl. 8. Kl. 9 åbnede kanalkontoret. Vi kunne gå gennem 2 sluser, og så var der reserveret plads til os i Söderköping - kun 1 1/2 times sejlads fra Mem, det er ikke lige det, vi er vant til !! Smuk sejlads gennem kanalen. I Söderköping lå vi ved en hyggelig

havnefront. Der var skov og høj klippe til den anden side. Der blev købt stort ind, malet



hvergangsstriber og skylightet på agterdækket fik også en tur. Nogen af os gik tur til udsigthuset på klippen over byen. Aftensmaden var brochetto, salat og resten af fiskelasagnen. Smuk aften på agterdækket.

Tirsdag d. 17. Juli - Norsholm.

Sol og varme allerede da vi spiste morgenmad kl. 8. Tre kvarter senere var der afgang. Vi sejlede gennem 12 sluser - deri 2 dobbeltsluser - sejlede under en bro og passerede 4- 5 rullebroer. Svend og jeg sprang i land og forhøjede og de andre klarede jordbær, styring og fortøjninger. Vi nåede at spise frokost mellem sluserierne.

Ankomst Norsholm kl. ca 15.00. En lille gennemkørselsby. Jeg fandt efter ihærdig søgning i ICA, hvad der skal bruges til en lagkage. Vi gik lidt tur i byen, Jane lavede mexicansk mad. Hygge om aftenen, men alle er gået til køjs ved 22.00 tiden - trætte af varme og arbejden sig gennem sluserne.

Onsdag d. 18. Juli - Berg.

Torbjørns fødselsdag. Smuk morgen. Morgenmad kl. 8. Med fødselsdagsgaver og Falabrancia. Den dej Ruth havde slået op aftenen forinden og stillet til hævning i et par plastikposer i køleskabet, var desværre sprunget - så dejen havde fordelt sig over samtlige madvarer i køleren - men det skal jo bare tørres væk!! Afgang efter morgenmaden, men vi måtte vente lidt på at komme gennem sluse, vejbro og jernbanebro. Derefter dejlig sejlads gennem Roxen søen. Efter 14 mil nåede vi Carl Johans trappesluser - 7 stk i rad - i smukke omgivelser. Vi fik anvist plads i Øvre Berg, en fin lille havn "mit alles". Vi så en fin gammel turbåd på 30 meter, den kom igennem! Og mange andre. "Jøsses" fra Sønderborg havde lidt problemer med at klare ærterne i slusen ene mand!!! Torbjørn, Svend og Ruth malede skylight på agterdæk, plettede lønningen og lakkede hvergangsstriber. Kaffe og lagkage kl. 16.00. Vi fik dejlig aftensmad - vi grillede squash, blomkål og kylling i svøb. Torbjørn gav rom til kaffen, og vi kunne sagtens tømme flasken.



Torsdag d. 19. Juli - Borensberg.

Igen en smuk dag. Vi spiste morgenmad kl. 8. Vi så udstillingen om Gøtakanalen, købte frimærker og skrev postkort - og så på alle de både som lagde sig i kø ved ventebroen for at komme gennem Bergs sluser, 6 trappesluser. Det blev vores tur, og vi kom igen fint gennem alle sluserne. Så fulgte sejlads gennem smukke landskaber, over aquadukter, gennem sluser og broer og gennem smalle passager. Et af stederne blev vi modtaget af Jan og Kirsten, som stod og vinkede. De mødte os igen ved den sidste sluse inden Borensberg, som var håndbetjent. Lige efter broen lå vi til kaj. Vi fik øl og kaffe med Jan og Kirsten.

Alle pigerne gik derefter en runde i byen, drengene ordnede ting såsom isspisning, øldrikning, ordnen m.m. Vi fik frikadeller, spidskål. Under madlavningen trak det op til uvejr - og pludselig hørte vi det ned i stridende strømme - det tordnede og lynede. Vi måtte spise under dæk for første gang. Det stilnede af, og Torbjørn måtte efter besøg i agterlukafet konstatere, at alt var vådt, øv. Så han måtte i gang med kalfatringen efter aftensmaden. Luften var frisk og kølig, da vi senere sad og fik kaffe med en lille en. Jan og Kirsten kom på besøg og spillede kort med Susanne.

Fredag d. 20. Juli - Motala.

Smuk dag med sol. Morgenmad kl. 8. Afgang ved 9.00 tiden. Smuk sejlads gennem kanalen. Et sted kom vi forbi en håndbetjent rullebro. Da vi ankom til sluserne ved Motala, lå der en del både ved ventebroen, så vi måtte ligge lidt og vente. Endelig blev der en fri plads ved kajen hvor vi akkurat kunne ligge - men en tysker, som kom efter os, synes han ville have den plads, så vi måtte lige på stikkerne for at få pladsen!! I ventetiden så vi lidt på slusningen, og vi kom igen fint gennem alle sluser.



Vi fik fin kajplads i Motala ved 15.00 tiden og vi spiste frokost. Vi fik sat 2 maskifulde vask i gang. Bagefter badede jeg ved skibet, da vandet var usædvanligt klart, men blev overrasket af 2 arrige svaner med unger - jeg reddede pelsen. Nogen gik i byen og handlede og så på byen. Torbjørn gik længere tur for at finde kit til at tætte vinduerne i skylightet i agterlukafet og fugemasse til at tætte kalfatringen. Om aftenen gik vi i byen for at spise. Smuk aften, Jane og Brian gav en rom hen på aftenen.



Uge 30.

Ernst, Bodil, Torbjørn, Elise, Svend, Birthe, Susanne, Kim, Signe og Johan.

Lørdag d. 21. Juli - Vadstena.

Op til sædvanlig tid - vi sejlede nu i Vättern til Vadstena på en times tid. Slottet sås på lang afstand og indsejlingen til byen ledte lige til slottet, hvor vi var så heldige at få en liggeplads. Jane og Brian pakkede. Birthe, Kim, Signe og Johan ville være fremme ved 13 - 14 tiden. Vi handlede stort ind til et par dage i ventetiden. Da de ankom fik vi kaffe og en kiks, derefter tog vi afsked med Jane og Brian med tak for en god uge. De kørte hjem i Kims bil.

Om eftermiddagen gik nogen på forskellige udflugtmål i byen, og nogen badede ved stranden lige ved skibet. Slottet var et besøg værd, og den Hellige Birgitta havde fået bygget kloster og kirke - begge steder meget spændende at besøge. Der var også en livlig gågade og en bypark mellem søen og slottet med masser af mennesker, som badede og nød det gode vejr.



Vi spiste fisk på grønsager lavet i ovnen.

Nogen gik tur i byen om aftenen. Der var stor

koncert i slotsgården, de spillede temmelig højt - stemningen i byen var helt klart lørdag aften!!

Søndag d. 22. Juli - Forsvik.

Vi spiste morgenmad med udsigt til det smukke slot. Birte og Svend morgenbadede. Der var usædvanligt stille i havnen. Vi sejlede over til broen på den modsatte side og fik tømt slamtanken. Der var meget snævert, men Torbjørn fik, med hjælp fra de dygtige gaster, vendt skuden, så vi slap for at bakke ud af den lange indsejling. Vel ude i Vättern satte vi en rebet store, klyver og fok. Vi havde en dejlig sejlads tværs over Vättern til Karlsborg med halvvind og foran på tværs - mellem 4 og 8 sekundmeter. I Karlsborg var der ikke plads på Gøtakanalens pladser, vi lå på den lokale sejlklub plads, men valgte efter samtale med havnemesteren at sejle videre til Forsvik, hvor vi kunne få pladsen efter "Wilhelm Tham", som skulle sejle kl.15.30



- hvis ikke andre tog pladsen før os !! Vi sejlede straks, igen gennem smukke landskaber, og ankom kl. 15.35. "Wilhelm" lettede dog ikke før kl. 16.00. Vi lagde os så i den smalle kanal, trods skilt med advarsel mod sammenskrud i kajen, mens vi ventede på rette plads. Vi gik lidt tur - her var museum for støbning, værft m.m. Vi spiste græsk farsbrød i aftensolen. Senere gik vi tur til det, vi troede, var en lille ø med en bagved liggende sø med åkander. Bodil og Birthe mente bestemt, at vandet var højere i søen - men Svend mente, at have lært noget om forbundne kar - han havde set, at der var forbindelse mellem "søen" og kanalen.

Mandag d. 23. Juli - Töreboda.

Sol - ingen vind. Vi kommer ind i slusen i Forsvik ved 9.00 tiden. Den lille gule mand sagde, at der var plads til os i Töreboda. Vel ude af slusen er vi hermed på kanalens højeste punkt 91,8 meter over havets overflade - det fejrede vi straks med en ROM og en lille småkage, som Bodil fandt i skabet. Kim havde fødselsdag, så det fejrede vi ved samme lejlighed. Dernæst smuk kanalsejlad gennem mere åbne landskaber med udsyn til kornmarker. Der var gamle og nye træer langs hele kanalen. Vi kom under broer og sejlede gennem smalle passager ved rullebroer. Kanalen var her så smal, at to både ikke kunne passere hinanden. Vi spiste frokost undervejs og var i Töreboda sidst på eftermiddagen. Der var en lang bro med tagrør og servicehus. Kim, Johan, Signe og Susanne spillede minigolf - og Johan fik "Hole in one". Vi fik indisk gryderet med salat. Om aftenen gik vi til ishuse og spiste alle is. Senere gik Bodil og jeg en lang tur langs kanalen - da vi kom tilbage fejredes Kim fødselsdag med portvin.



PS: På service-huset var en optegnelse af mennesker, som har doneret træer til Gøtakanalen - man vil gerne have træer lang hele kanalen.



Tirsdag d. 24. Juli - Lyrestad.

Efter morgenmaden sejlede vi over på den anden side af kanalen, hvor der var slam-tank og vand. Vi opgav vandpåfyldning, det løb simpelthen for langsomt. Igen smuk sejlads gennem kanalen. Vi kom gennem 11 sluser, flere broer og rullebroer. Det er nemmere at sluse nedad - skibet ligger mere stille i slusen, når vandet lukkes ud.

Frokost undervejs. Vi ankom til Lyrestad kl ca 15.00. Der er et lille museum med gamle landbrugsredskaber og køkkenting. Vi handler ind og vasker tøj.

Kim, Susanne, Signe og Johan spiller igen minigolf. Meget fin aften. Vi spiser kylling og kold kartoffelsalat med appelsin salat. Køleskabet bliver gjort grundigt rent. Smuk aften.



Onsdag d. 25. Juli - Mariestad.

Igen op til en smuk dag. Vi sejlede gennem de sidste sluser inden Väneren - ca 8 styks - Svend og Birthe var springere, de kunne dog gå fra sluse til sluse meget af tiden, Ernst og jeg i den anden ende af fortøjningerne. Kim og Susanne tog jordbærrene. Sjötorp ligger smukt beliggende lige ved Väneren, der var mange turister, som kiggede på os - vi ventede lidt i slusen inden vi blev frigivet til videre sejlads.

Dejligt at komme ud på åben sø, det gav lidt kølighed på en meget varm dag. Vi sejlede for motor til Mariestad. Den højt beliggende kirke kunne ses på lang afstand. Vi var der ved 17.00 tiden og købte straks ind, da planen var at ligge for anker torsdag. Der var en meget stor ICA. Der var gang i byen. Der var mange turister, som gik tur, spiste is og hang ud på de mange små cafeer og spisesteder. Vi gik tur i Gamla Stan på havnen og så kirken, som var meget stor og flot.



Torsdag d. 26. Juli - for anker ved Spiken.

Tidlig op og gå tur for mit vedkommende. Morgenmad ved 8 tiden. Kim og børn, Birthe og jeg gik tur rundt i byen, bla. For at se kirken og købe slik. Vi sejlede ved 11.00 tiden. Frisk vind på søen. Vi satte sejl ved 13.15 tiden. Dermed fik vi nyt og stort solsejl - dejligt. Vi sejlede omkring 2 knop til kl. 17.00. Midt under sejl nedtagningen tabte Johan sit lille skib i vandet - katastrofe - vi fik det reddet ombord igen efter sejl nedtagning. Vi ankrede lidt uden for Spiken, virkelig fin ankerplads. Svend, Bodil, Johan og jeg selv badede i skønt vand. Der var dog lige rigelig vandscooter-halløj, men det løjede af senere på aftenen. Bodil havde været i Systembolaget og købt æblecider, hun gav et glas efter badet inden aftensmaden - det var rigtig dejligt. Vi fik burgere. Smuk aften med fuldmåne og duft af fyrretræ.



Fredag d. 27. Juli - Vänersborg.

Op til endnu en smuk morgen. Svend, Bodil og jeg selv badede mens Torbjørn og Birthe lavede morgenmad. Så tog vi ankeret op og sejlede gennem smuk skærgård. Johan var blevet godt



træt efter gårsdagens svømning, for han sov til hen ved halv elleve tiden. Alle sejl op ved ca 10 tiden. Vi sejlede for en god vind og tog sejl ned ved 17.00 tiden. I Vänersborg skulle vi vente lidt på at komme under en jernbanebro - Svend synes, den var meget interessant og fik taget flere billeder af den. Vi fortøjede først i inderhavnen uden på en anden båd, men efter besøg hos havnemesteren måtte vi flytte ud på "reserverad" pladsen. Vi gik i byen og spiste på pizza-restaurant.

Uge 31.

Torbjørn, Ernst, Bodil, Susanne, Svend, Birthe, Mikkel, Lise, Lærke, Viktor og Elise.

Lørdag d. 28. Juli - Lilla Edet.

Vi besluttede at sejle til Trollhättan. Os der skulle handle ind blev sat af ved kajen, vi fandt en ICA og fik handlet stort ind, for skabene var tomme. Fin gågade med spændende butikker. Vi fandt Jensine igen og kom ombord. Vi fortøjede lige før slusen. Kim og ungerne pakkede. Meget fornøjeligt at se slusningen. Nogen gik tur og så de mange sluser, som ikke mere var i brug. Mikkel, Lise, Lærke og Viktor kom ombord og vi tog afsked med Kim, Signe og Johan med tak for en god uge. Vi sejlede først ved 16.00 tiden, da der var ventetid ved slusen. Vi var gennem en 4-sluse og en enkelt sluse. Igen 8-meters sluser. Vi prøvede at arbejde med dobbeltreb, men det gik i bekneb oppe for. Ved de næste sluser brugte vi enkeltfortøjning for og agter. Vi ville lægge til i Lilla Edet, men indsejlingen til havnen var for kringlet, vi lagde til ved indsejlingen, mens et stort fragtskib blev sluset op. Da det var ude af slusen, vendte vi skuden og fortøjede ved en ventebro for natten. Vi fik risret og mørbrad.



Søndag d. 29. Juli - Gøteborg.

Vi kunne komme gennem turens sidste sluse kl. 9.00. Igen en 8 meters sluse. Vi var sammen med de 3 både vi havde fulgtes med nogle gange. Lidt svært at komme ombord efter slusning, da kajen lå højt i forhold til Jensine. Vi havde dejlig sejlads gennem elven til Gøteborg. Der blev malet, læst, set på udsigt, spillet, sejlet, pakket jager og klyver og pudset klokke. Da vi kom til Gøteborg, kunne sidste bro på ruten ikke åbnes pga varmen!! Vi lagde til ved en "pultet" kaj, og måtte vente til mandag morgen. Nogen gik i Botanisk Have, nogen handlede ind, nogen blev på skibet og slappede af og nogen gik tur langs kajen. Vi spiste spagetti og kødsovs. Da vi sad på agterdækket om aftenen væltede det pludselig op med sort røg et sted bag Eriksberg. Det blev ved og ved, vi hørte også brandbilerne. Hele himlen var fyldt med sort røg. Det viste sig at være en lagerhal, som brændte.



Mandag d. 30. Juli - Kattégat.

Birthe og jeg startede med en gåtur langs kajen, der var fyldt med gamle skibsprojekter - nogen "in progress" andre totalt opgivet. Mikkel havde bagt lækkert brød til morgenmad. Vi kom gennem broen kl. 9.08.



Sejlede gennem den smukke udsejling og fortsatte sejladsen mod Ebeltoft for motor. Der var lidt dovne dønninger og bølger - luften var dejlig frisk, vi tog såmænd en trøje på!! Lise, Lærke og Viktor slog sig ned på agterdækket - og Viktor blev der, til vi nåede Ebeltoft. Ellers spiste vi frokost, sad og snakkede, nogen spillede, gættede krydsord, så film, hørte lydbog, slappede af osv. Vi fik dejlig tærte. Smuk solnedgang. Torbjørn og Svend tog første vagt, Ernst og Mikkell den næste.

Tirsdag d. 31. Juli - Ebeltoft.

Vi var i havn kl. Ca 5.30 ved "Fregatten Jylland" kajen og tillægningsbajerne blev drukket. Vi spiste morgenmad ved 9 tiden. Så var der blevet plads ved kajen ved siden af og vi forhaledede. Så var der tid til bad, indkøb, badning fra Jensine og udflugter i byen. Dorthe og HP var forbi. Vi havde tærterester til frokost. Torbjørn og jeg besøgte Dorthe og HP. Vi spiste fiskelasagne, Dorthe og HP spiste med. Ved solnedgang var der aftensang på molen.



Onsdag d. 1. August - ankring ved Tunø.

Tidligt op, vi sejlede ved 7 tiden. Vi satte råsejlet og spiste morgenmad - senere satte vi også storen. Det gik derudad med mellem 2 og godt 4 knob med vinden ind agter. Vi spiste frokost ved 12.30 tiden og tog sejl ned kort efter - vinden var død. Vi lagde an til at ankre ved Tunø. Viktor hjalp med at tage ankerkæde op - vi ankrede ved 14.30 tiden. Jollen kom i vandet og



Viktor sad i jollen mens den blev fyret ned. Mikkell var straks klar til at sejle først Lise, Lærke og Viktor ind til stranden og hentede dernæst "damerne". Første hold lå ved den virkelig gode strand og badede - andet hold gik strøgtur, så kirken, mindelunden, keramikstedet og galleriet, hvor vi også fik iskaffe med hasselnøddeis. Tilbage til købmanden for at spørge efter en stoppenål - men nej. Solsejlet var nemlig gået i stykker henne agter, og det ville Torbjørn have syet. Mikkell roede alle tilbage til skibet og Lise og han hentede dernæst laks på røgeriet til forret. Bodil, Lærke, Viktor og Elise badede ved skibet. Vi fik hamburgerryg og kartoffelsalat. Fin aften på dækket.



Torsdag d. 2. August - Ankring ved Fænø.

Op halv syv, gøre morgenmad klar og optagning af anker. Vinden SSV, ikke så meget af den, men dejlig sol. Vi satte alle sejl efter nogle timer. Frokost på dækket. Alle sejl ned kl. Ca 14.30. Vi var i Middelfart ved 17.00 tiden og lagde til ved siden af festteltet - der var vinsmagning og jazz indtil ca midnat. Vi gik en tur i byen, handlede, så galleri og mødtes på skibet ved 18.00 tiden. Jette og Palle kom for at hilse på. Vi sejlede til Fænø Vig lidt senere og smed anker. Vi fik tortillas med fyld. Viktor, Lærke og Bodil badede. Smuk solnedgang.



Fredag d. 3. August - Årø.

Morgenmad ved 8 tiden. Vi tog ankeret op, og satte kurs mod Årø. Svend, Elise, Torbjørn og Mikkel pakkede sejl. Fin sejlads til Årø, hvor vi var ved middagstid. Nogen badede, nogen gik tur, nogen gik på cafe og nogen sov. Susanne havde bestilt bord på Brummers Gård til kl. 19.00. Anne, Dicte og Ester kom og spiste med. Vi spiste vore bøffer i stærk konkurrence med hvepsene. Dicte blev ombord, vi vinkede farvel til Anne og Ester. Vi fik kaffe ombord og nød den sidste aften af turen.

Lørdag d. 4. August.

Op til morgenmad - hvepsene var der stadig! DMI havde lovet en byge, så vi skyndte os at sejle til Årøsund, hvor vi tankede vand og diesel og tømte slamtanken. Så stod den på pakning og rengøring. Ved 11.00 tiden var skibet klar til at modtage Palle, Poul og Rotary holdet.

Farvel for denne gang - det har været en fantastisk tur.

Bedste Jensine hilsner fra Elise